

Liefde voor muziek kent geen grenzen. En toch drukt elke cultuur zijn eigen stempel op de klanken die uit de radio komen. Van zwoel en sensueel tot klassiek en stijlvol: je herkent een land aan zijn geluid. Speciaal voor de muzikliefhebbers hebben wij enkele reizen verzameld die je meevoeren op het ritme van een andere cultuur.

Reizen waar muziek in zit



Cubaanse salsa

In Cuba speelt muziek een belangrijke rol in het dagelijkse leven. En waar muziek is, wordt ook gedanst. Op deze rondreis staat er een salsa les op het programma, doe je nog wat inspiratie op tijdens een dansspektakel in Casa de la Musica in Trinidad, waarna het jouw beurt om de show te stelen op het zwoele ritme van de salsa.

[Toon me de rondreis](#)

Amerikaanse Blues

Tijdens deze muzikale road trip volg je de route van de Blues, Rock 'n Roll en Country muziek. Je komt alles te weten over Elvis Presley in Memphis, bezoekt de Country Music Hall of Fame in Nashville, dompelt je onder in de Jazz van New Orleans. Deze reis is een must voor elke muzikliefhebber.

[Vertel me meer](#)





Schots spektakel

Het Military Tattoo festival is het belangrijkste evenement in Edinburgh. Met zijn unieke mix van muziek, ceremonie, entertainment en theater tegen de verrassende achtergrond van het Edinburgh Castle, is het één van de grootste shows ter wereld. Vroeg reserveren is de boodschap, want het is elk jaar uitverkocht!

[Bekijk de video](#)

Weense operette

Wenen is, naast een schatkamer aan kunst, ook een heuse muziekmetropool. Tijdens deze rondreis per autocar bezoek je alle culturele hoogtepunten, maar krijgen de muziekliefhebbers ook de gelegenheid een concert bij te wonen en te genieten van de tijdloze Weense operette in het historische kader van de Wiener Hofburg.

[Stijlvol klassiek](#)



Klinken bovenstaande reizen als muziek in je oren?

Dan helpen we je graag met boeken.

Maar ook als we nog niet de juiste snaar geraakt hebben, ben je meer dan welkom bij ons op kantoor.

We zoeken graag met jou verder naar die reis die perfect bij je past.

Tot binnenkort?

Jouw reisagent

Selectair Reizen De Polder

Groenendaallaan 385

2030 Antwerpen

België

 03/541 18 57

 03/541 84 38

 reizen.depolder@selectair.be

 www.depolder.be