

Droom jij er ook soms van om in een andere tijd te leven? In een wereld zonder smartphones en stress? Hoe zou het geweest zijn aan boord van een traditioneel zeilschip? Hoe voelt het om in een grot te overnachten, zoals in de prehistorie? Wij kozen voor jou enkele reizen uit die je meenemen naar lang vervlogen tijden.

Reis terug in de tijd



Overnachten in een grot

In het Italiaanse stadje Matera, dat trouwens de Culturele Hoofdstad van 2019 is, vind je prehistorische grotwoningen die in de rotsen uitgehouwen zijn. Overnachten in dit stukje levende geschiedenis is een onvergetelijke en romantische ervaring.

[Bekijk de grotwoning](#)

In het spoor van de Inca's

Tijdens deze reis naar Peru nemen we je mee naar de oudste culturen van de Andes: mysterieuze geogliefen, heilige tempels, de vallei van de Incas en natuurlijk de grandioze site van Machu Picchu in het hart van het Andesgebergte.

[Ontdek de rondreis](#)





De Oudheid herbeleven

Tijdens deze rondreis bezoek je Athene en de Peloponnesos in al zijn facetten. Bewonder de prachtige archeologische sites van Athene, Olympia, Epidaurus en Mycene. Wandel door de Byzantijnse spookstad Mystras en over het indrukwekkende kanaal van Korinthe. De reis wordt begeleid door een professionele Griekenland-kenner.

[Meer weten](#)

Leven als een Keizer

De Verboden Stad in Peking is een enorm paleis van waaruit de keizers eeuwenlang het rijk regeerden. Flaneer langs de ontelbare gebouwen, paviljoenen en kunstgalerijen en voel je een echte Chinese keizer. Of bekijk het terracottaleger, bestaande uit 8000 soldaten die mee met de keizer werden begraven om hem te beschermen in het hiernamaals. Zijn leger heeft ongeveer 2200 jaar onder de grond gelegen vooraleer het ontdekt werd.



[Het volledige programma](#)



Varen zoals vroeger

Een cruise aan boord van Star Clippers is je onderdompelen in de grandeur van vroeger. De inrichting aan boord is traditioneel maritiem, met klassieke meubels, antieke prenten en schilderijen, mahoniehouten leuningen en teakhouten dekken. Deze zeilcruise neemt je mee naar het paradijselijke Thailand.

[Hijs de zeilen](#)

Kriebelt het al om je koffers te gaan pakken? Of voel jij je meer thuis in een ander tijdperk? Vraag ons dan gerust om een voorstel. Van koloniale stad tot communistisch erfgoed: wij hebben de hele wereld in ons aanbod!

Tot binnenkort?

Selectair Reizen De Polder
Groenendaallaan 385
2030 Antwerpen
België

☎ 03/541 18 57
📅 03/541 84 38
✉ jessies@depolder.be
🌐 www.depolder.be